

Je hoort er helemaal bij

M

Levensbeschouwelijk perspectief

Het katholieke Eerste Communiefeest is een overgangsritueel, waarin gevierd wordt dat kinderen groot genoeg zijn om aan de eredienst mee te doen.

Bedoeling

De kinderen maken kennis met het Eerste Communiefeest en de betekenis die dat in de katholieke kerk heeft.

Wat je nodig hebt

- voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal
- een digibord of computer met toegang tot internet voor het bekijken van de afbeeldingen en het filmpje

Opstap

Bekijk de afbeeldingen (zie www.hemelenaarde.nl) en vraag de kinderen: *Waar is een poort voor bedoeld?*

Waarom is een poort soms open en soms dicht? Misschien heb je een poort in je tuin. Ben je nieuwsgierig wat er aan de andere kant is? Wil je meedoen met degenen die aan de andere kant zijn? Leg de nadruk op de overgang van de ene naar de andere plek. Een poort brengt je naar iets nieuws.

Kern

Vertel: *Jonge kinderen worden in de katholieke kerk gedoopt. Hiermee laten ouders zien dat ze willen dat hun kind bij God hoort. Wanneer kinderen van het land van de kleinen overgaan naar het land van de groten, wordt het feest van de Eerste Communie gevierd. Kinderen krijgen dan*

voor het eerst een hostie - een rond stukje brood - van de pastor. Laat kinderen die wel eens in een katholieke kerk komen hierover vertellen.

Deel het blad met lesmateriaal uit. Lees samen het verhaal of lees het voor. Laat kinderen eventueel woorden die ze niet begrijpen kleuren. *Wat is eucharistie? Wat is communie? Wat is een hostie?* Geef aandacht aan de woorden, wijs op de tekening van de schaal met hosties. Breng het paasverhaal in herinnering. Jezus brak het brood en schonk wijn in voor zijn vrienden. Vertel dat bij de eucharistieviering steeds aan deze maaltijd gedacht wordt, en aan de woorden die Jezus zei: 'Dit is mijn lichaam, doe dit om aan mij te denken.' *Wat betekenen die woorden? Bij de communie krijgt ieder een hostie, een stukje brood. Je denkt dan aan Jezus en voelt je heel dicht bij hem, en verbonden met elkaar. Het is een gevoel van samen, en jij mag daarbij horen!*

Afsluiting

Laat de kinderen twee aan twee een poort vormen en naast elkaar aansluiten. De eersten mogen eronderdoor gaan en achteraan weer een poortje vormen. Maak zo een route naar buiten, of een andere (nieuwe) plek!

Extra

Laat kinderen nadenken over andere overgangsrituelen, bijvoorbeeld Bar Mitswa, overvliegen bij scouting, de doop, de overgang naar een hogere groep, het afscheid van de basisschool. In veel culturen zijn er rituelen als kinderen volwassen worden. Bekijk ter illustratie het korte filmpje (zie www.hemelenaarde.nl).

Eerste Communie

Met een glimlach wordt Hanne wakker. Ze gluurt naar de nieuwe kleren die op haar stoel klaarliggen. De jurk met lintjes, die ze samen met haar moeder heeft uitgezocht. De mooie blauwe schoenen die zo lekker zitten. Ze rekt zich uit. Gauw klimt ze uit haar hoogslaper en trekt de kleren aan. Voor de spiegel draait ze een rondje. Wat staat het mooi! Vandaag is het haar dag! De dag van haar Eerste Communie.

'Ha mooierd, lekker geslapen?' Hannes vader kijkt trots als ze de trap af komt.

'Ik heb over Jezus gedroomd.'

'O ja?' Haar moeder geeft haar een kus. 'Vertel eens.'

'Ik stond met Rob voor een poort die open was. En toen we erdoor gingen, kwamen we in een nieuw land. Daar stond Jezus. Hij gaf ons een hostie en zei dat wij bij hem hoorden.'

Hannes moeder lacht. 'Wat een mooie droom. En het is waar. Jullie horen er helemaal bij. Dat vieren we vandaag!'

Al een paar weken mocht Hanne samen met haar vriend Rob en een groep andere kinderen op woensdag naar de catechese. Daar vertelde de pastor alles over Jezus, de eucharistie en de communie. Wat een moeilijke woorden zijn dat. Maar als je zeven bent, zei de pastor, ben je oud genoeg om het een beetje te kunnen begrijpen. En dan mag je in de kerk meedoen met de grote mensen.



Het is druk in de kerk. Alle kinderen hebben hun familie, peters en meters meegenomen. De kaarsen branden. Zojuist hebben ze gezongen en mochten ze onder een mooi versierde boog doorlopen. Het was net een poort! En straks gaan ze communie doen. Dan krijgt Hanne net als de grote mensen een hostie. En dan zal Jezus heel dichtbij haar zijn, heeft de pastor gezegd. Nu houdt hij een hostie omhoog. Hij breekt hem doormidden. Een belletje rinkelt. Een beetje zenuwachtig kijkt Hanne naar Rob. Er zit gel in zijn haar, zijn broek is schoon en zijn schoenen glimmen. Maar voor de rest is hij net als altijd. Zijn voeten wiebelen heen en weer. Hij kijkt opzij, lacht naar Hanne en wijst naar zijn mond. 'Deze zit los,' fluistert hij.

Hanne lacht. Die Rob. Zij denkt aan Jezus en hij aan zijn losse tand. Als hij die maar niet doorslikt, straks! Het meisje naast Hanne trekt zachtjes aan haar mouw. 'Jij mag!'

Hanne schrikt op. Dit is het moment. Ze staat op van haar stoel en loopt langzaam naar voren. Hoe moest ze haar handen ook weer houden? Ze vouwt ze in elkaar en houdt ze op. Voor de pastor blijft ze staan. Hij legt de hostie op haar hand.

'Lichaam van Christus,' zegt hij.

Hanne kijkt omhoog naar zijn vriendelijke gezicht. 'Amen,' antwoordt ze. Ze legt de hostie op haar tong. Hij smelt een beetje. Het smaakt best lekker. Ze slikt. Dus dit is het. Communie doen. Ze kijkt om zich heen en ziet dan het lachende gezicht van haar vader en haar moeder. En nog meer blije gezichten van trotse ouders. Rob lacht ook naar Hanne. Zijn tand zit er nog. Na de viering gaat thuis het feest nog een beetje verder, met lekkers en bezoek. Hanne voelt zich groot en belangrijk. Morgen zal ze op school de foto laten zien die gemaakt is. Misschien mag ze er samen met Rob wel over vertellen. Ze heeft er nu al zin in!